



Voorganger	ds. Benedikte L. Bos
Ouderling	Claran Lieve
Diakenen	Mar Scheffelaar
Lector	Johan Biemond
Cantorij	Kindercantorij o.l.v. Seline Loef
Organist	Seline Loef
Beamteam	Kees Patist en Piet van Vuuren
Koster	Yvonne van der Graaf
Collecte	1 ^e . zendingsproject en 2 ^e . plaatselijke gemeente

Hartelijk welkom bij deze kerk- en schooldienst in de Centrumkerk. Na afloop is iedereen welkom voor koffie/thee of limonade in de Serre.

Collecte Zendingsproject 2^e kwartaal

Elk kwartaal wordt een diaconale collecte bestemd voor een zendingsproject in plaats van de collectebusjes die vroeger bij de uitgang van de kerk hingen. Deze collecte zal worden toegelicht door de werkgroep ZWO.

Kerkdienst volgende week in deze kerk

10.30 uur De collecte is dan voor 1e. diaconie en 2e. plaatselijke gemeente

Collecte afgelopen zondag

Voor het Jeugdwerk werd afgelopen zondag € 630,62 bijgedragen.

Agenda komende week

ma. 09/04		Vakantie ds. Benedikte Bos tot 6 mei
di. 10/04	10.00 uur	Verjaardagviering 80+ in deze maand
wo. 11/04	19.45 uur	repetitie cantorij en vanaf 21.00 uur kamerkoor
do. 12/04	18.30 uur	Youth Alpha voor 16-25 jarigen (met maaltijd)
	19.00 uur	kerkdienst in de Koperwiek

Film: Hier ben ik (*Sarah Vos en Sander Snoep, 2017*)

Een documentaire die inzicht geeft in het werk van een dominee in Bloemendaal. Hier zijn gejaagdheid en grote ambitie de maatstaf. Elke zondag gaan enkele Bloemendalers naar de kerk van ds Ad van Nieuwpoort die hen via de Bijbel probeert de vertellen over de simpele schoonheid van het bestaan.

Datum: vrijdag 20 april

Plaats: Centrumkerk, Julianalaan 42 te Bilthoven

Tijd: 20.00 uur.

ORDE VAN DIENST

orgelspel vóór de dienst

zingen (*staande*) **lied 224** in *canon met kindercantorij* (2x zingen)

stil gebed

bemoediging dominee Onze hulp in de naam van de Heer
 allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
 dominee die als een Herder altijd voor ons wil zorgen
 allen EN DIE ONS NOOIT UIT HET OOG ZAL VERLIEZEN

drempelgebed

de gemeente gaat zitten

welkom, introductie op het thema '**Goede Herder**' door Benedikte

kyriegebed

gloria naar psalm 98 **vers 1 kindercantorij, vers 2, 3 en 4 allen**

kindercantorij

1. Kom zing een nieuw lied tot de ein - den der aar - de.
Kom zing een nieuw lied heel de we - reld in 't rond,
laat ie - der het ho - ren in mach - ti - ge ko - ren.
Kom zet nu de fluit en trom - pet aan de mond.

allen Kom zing een nieuw lied van Gods wondere daden.
Kom zing een nieuw lied van Gods goedheid en trouw,
laat klinken de snaren van harp en gitaren
en elk instrument dat je verder maar wou.

allen En hoor, in het lied van de vrolijke mensen
verheft ook de zee nu haar dond'rende stem,
ze klapt in de handen en bossen en landen
zij ruisen hun loflied ter ere van Hem.

allen Voor Hem wil vandaag heel de wereld wel zingen.
Hij maakt voor de mensen wat krom is weer recht.
Zo leven wij samen, zingt ja en zing amen.
Hij zal ons regeren. Hij heeft het gezegd.

zingen **lied 184 vers 1 kindercantorij, 2 allen, 3 kindercantorij, 4 en 5 allen**

aan het Woord komen: **Godly Play** door Anja Santer

kindercantorij:

Refrein: De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder

Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij (*refrein*)

Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer

Uw goedheid en uw liefde, Heer
volgen mij altijd
en ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid (*refrein*)

aandacht voor **het zielige schaapje**

mededelingen

(kinderen komen terug)

kinderbijdrage muziek voor, tijdens of na de collecte

collecte voor 1e. zending en 2e. plaatselijke gemeente

zingen (*allen*): **lied 23C** (*Mijn God, mijn herder zorgt voor mij*)

terugkoppeling van de kinderen over het zielige schaap / doopschaapjes

zingen door kindercantorij: **lied 269** (*Als ik slaap*)

dank- en voorbede afgesloten met uitgesproken oec. Onze Vader

zingen (*staande*) **slotlied "De wijde wereld in"**

Kijk, alles is nu klaar voor ons vertrek van hier:
de tafel leeg, de boeken dichtgedaan.
Want wat hier is geleerd en wat hier is gevierd,
dat onthoudt ons hart als wij naar buiten gaan.
De wijde wereld in, de wijde wereld in,
en doe iedereen daar de groeten van God.
Geef alle mensen, overal, een hand vol vrede.

De lampen mogen uit, de kaarsen weer gedoofd.
Alleen het licht van God brandt voor altijd.
Het straalt in ieder mens en wie dat echt gelooft,
gaat op weg met warmte en met vrolijkheid.
De wijde wereld in, de wijde wereld in,
en doe iedereen daar de groeten van God.
Geef alle mensen, overal, een hand vol vrede.

Nog even klinkt dit lied, dan wordt het hier weer stil,
want wij gaan weer naar huis en school en werk.
Maar zingen van geluk, dat kan waar je maar wilt:
neem Gods blijde boodschap mee vanuit de kerk.
De wijde wereld in, de wijde wereld in,
en doe iedereen daar de groeten van God.
Geef alle mensen, overal, een hand vol vrede.

zegen allen zingen: **Amen**

orgelspel na de dienst

welkom in de Serre bij koffie/thee/limonade